

## **Vroeger... toen woorden nog voluit geschreven werden, op papier**

Na jaren wikken, wegen, twijfelen en peinzen heb ik in januari van dit jaar de knoop doorgehakt. Ik heb mijn droom verwezenlijkt en ben als zelfstandig tekstschrijver aan de slag gegaan. Een uitspraak die hier mede toe heeft geleid is de volgende:

*“The only thing standing between you and your goal, is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.”* (vrij vertaald: “het enige dat tussen jou en je doel staat, is het onzin verhaal dat je jezelf vertelt waarom je het niet kan bereiken”.)

Dat onzin verhaal heb ik mezelf heel lang verteld. Ik heb er namelijk lang in geloofd dat het geen zin heeft om nu nog een tekstbureau te starten. Er zijn er al zoveel. Van naam en faam ook. Hoe kan ik hen ooit evenaren? Nee, als tekstschrijver had ik er veel eerder bij moeten zijn. Jaren eerder moeten starten. Vroeger, zeg maar.

Vroeger, toen de economie nog bloeide en de kansen voor het oprapen lagen. Vroeger, toen je, door te vertellen dat je tekstschrijver was, werd bedolven onder opdrachten. Vroeger, toen er alleen nog maar in het Nederlands werd gecommuniceerd. Vroeger, toen woorden nog voluit werden geschreven, op papier. Vroeger, toen je als tekstschrijver nog gewoon *teksten* mocht schrijven.

U leest het. Dat ‘vroeger’ zou voor mij de ultieme tijd zijn geweest. De tijd waarin mijn bedrijf binnen enkele dagen tot hoogtepunten was gestegen. Als ik vroeger toch eens als tekstschrijver had kunnen starten, dan was het zeker een succes geworden. Maar nu?

Ik hoor u denken, wat een onzin. Inderdaad, wat een ONZIN! Gelukkig heb ik dat ook ingezien. Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat het vroeger makkelijker zou zijn geweest om als tekstschrijver te beginnen. Maar er zijn ook genoeg redenen om dat niet aan te nemen. Neem het internet en de informatie en kennis die je hierop als startende ondernemer kunt vinden. Hoe heeft iemand het ooit zonder kunnen doen?

Dus zo geschiedde. In januari startte ik mijn eigen tekstbureau. Ik denk maar zo, over 25 jaar behoor ik ook tot 'vroeger'. Hopelijk ook tot de 'naam en faam'. Ik ga ervoor!

Steffie Bom

[www.tekstbureaubom.nl](http://www.tekstbureaubom.nl)

